

Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten, dat ik in deze wereld in eenvoudigheid des herten en oprechtheid Gods geleefd heb. H. Cor. I. 12.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Martinus VAN HUMBEECK

Echtgenoot van

Theresia De Troy

geboren te Ternath, den 19 September 1858, en na eene langdurige ziekte godvruchtig in den Heer ontslapen te St-Martens-Bodeghem, den 13 October 1916, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiale kerk van Sint-Martens-Bodeghem, op Maandag 16 October, om 9 uren.



Met veel geduld heeft hij het einde van zijn lijden afgewacht, tot den tijd, dien God gesteld had om hem de eeuwige rust te geven. Eccl.

Zalig is hij aan wie de beproeving overkomt, want na beproefd geweest te zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan degene die Hem beminnen. Jac. I.

Vaartwel, *bemide Echtgenoot, Kinderen en Familie*. Ik scheid van U, te vroeg helaas; maar mijne liefde scheidt niet. Gij ook vergeet mij nimmer! Heer, zoolang ik met hen was, heb ik ze voor U bewaard; tot U komende beveel ik ze aan uwe genade, opdat Gij ze van 't kwaad behoudet, opdat zij één zijn, hunne moeder eeren, en U beminnen en dienen. H. Joan.

Mijn Jesus Bermhertigheid.

100 d. afl.

St-Martens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek.