

Wanneer ik nog in het midden mijner dagen ben  
ga ik heen tot de deur des grafes.                      Isaï I. 38.

†    **BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER**    †

**MIJNHEER**

## **Petrus-Josephus Van Humbeeck**

**ECHTGENOOT VAN MEVROUW**

### **Joanna-Francisca Vanderstraeten**

Lid van den Bond van 't H. Hart,

Lid van het Kristen Werkersverbond  
en van de Fanfaremaatschappij « De Vrije Belgen »,  
geboren te Sint-Martens-Bodeghem, den 22 Mei 1893  
en aldaar godvruchtig overleden den 12 Juni 1937,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Bemerkt en ziet wat mij is overkomen : mijn  
leven is als eene schaduwe verdwenen... in den  
bloei mijner jaren ben ik ten grave gedaald... o God!  
waarom zoo jong sterven ! Waarom mij ontrukken  
aan de liefde van mijn dierbare Echtgenooté, Kin-  
deren en Bloedverwanten ? Omdat het volgens  
Uwen Wil geschied is.

Vaarwel, dierbare Echtgenooté, te vroeg helaas,  
word ik van uwe zijde weggerukt, wij waren samen  
zoo gelukkig. Blijf niet treuren over mijn vroegtij-  
dig heengaan : van uit den Hemel zal ik steeds  
over u waken en u beminnen.

En gij duurbare Kinderen, die de zonnestraal  
waart van mijn leven, thans kan ik niets meer voor  
u doen op aarde, de goede God zal u evenwel  
beschermen en moeder zal u later zeggen hoezeer  
vader om u bekommerd was.

Allerliefste Bloedverwanten, weest mijn lot  
indachtig, want zoo zal ook het uwe zijn, gisteren  
voor mij, heden voor u. (Eccl. XXXVIII. 23.)  
Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ons toekome Uw Rijk! 300 d. afl.

---

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.