

Degenen die den Heer vreezen zullen op hun sterfbed troost vinden en op den dag hunner dood gezegend worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

# ROMAIN VAN HUMBEECK

WEDUWNAAR VAN

MEVROUW MATHILDA VAN VAERENBERGH

geboren te Ternat, den 7 Augustus 1875,  
aldaar godvruchtig overleden den 1 Mei 1940,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Hij was goed en minzaam in gansch zijnen handel en wandel en daarom door elkeen geacht en bemind, zijne gedachtenis zal dan ook in zegening bewaard worden.

Niets is te vergelijken bij een trouwen vriend ;  
goud en zilver weegt niet op tegen zijn waarde en trouw.  
Eccli, VI : 15

Laat de gedachte aan uwen vriend niet wijken  
uit uw hart. Vergeet hem niet in uw rijkdom.  
Eccl. XXXVII : 6.

Beminde Broeders, Zuster en Bloedverwanten,  
ik bedank u van herte voor de groote liefde en genegenheid die gij mij altijd betoond hebt en voor al hetgeen gij gedaan hebt om mij te helpen, te troosten en bij te staan in mijne ziekte, ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde altijd bemind heb, onze scheiding zal niet lang duren, in den hemel zullen wij eens voor altijd vereenigd zijn en het grootste geluk genieten bij den goeden God, weest mijne ziel dagelijks indachtig in uwe gebeden en goede werken.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

---

Ternat, druk. Georges Meyhuys-Gillis