

Eert God uit geheel uw ziel en eerbiedigt zijn priesters (Ecc. VII-31) want het priesterschap is een vorstendom, eerbiedwaardiger en verhevenner dan het koningdom. † H. J. Chryst.

TER ZALIGE GEDACHTENIS

van den

Eerw. Heer Albertus VAN HYFTE

zoon van wijlen Petrus en van Emma BRAL

geboren te Gent, den 6 October 1898.

Priester gewijd den 26 Mei 1923.

Onderpastoor te Michelbeke den 30 Juni 1923.

aldaar schielijk overleden, den 17 Januari 1924.

Roemt niet op den dag van morgen, want gij weet niet wat de toekomst U medebrengt: weest gereed daar de Zoon des menschen komen zal op een uur die ge niet kent. De rechtvaardige nochtans, al wordt hij door de dood verrast, zal de eeuwige rust vinden.

De jonge priester wiens afsterven wij betreuren, was een ware man Gods, die geroepen scheen om vele zielen te winnen voor den Hemel. Zijn volk kende hem nauwelijks en reeds had hij aller achtting en liefde gewonnen om zijn rechtschapen hart, zijn vriendelijk karakter, zijne echt priesterlijke ziel. Christen volk van Michelbeke, weest mij indachtig in uwe gebeden, alsook gij, parochianen van St. Joseph, te Gent.

En gij, mijne allerliefste Moeder, Zuster en Broeder, ik begrijp welk een harde slag mijne haastige dood voor U is geweest: nu meendet gij, na al de kruisen en tegenslagen van de laatste jaren, in mij uw steun en troost gevonden te hebben. Doch de Heer, aan wien gij uw kind hadt gegeven, heeft er anders over beslist. Laat ons zijn heiligen Wil zegenen en aanbidden. Uw Albert, voor wien gij zooveel hebt gedaan om hem te brengen tot den dag van zijn priesterschap, zal over U waken en bidden bij den Heer. Brengt Hem grootmoedig het offer dat Hij U vraagt, en Hij zal U overvloedig vertroosten. Tot later, bij Vader en uw Zoon, in den Hemel.

Barmhartige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

DR. CEUNIS