

Onderhoud de wetten des Heeren: gij zult de vrede zien heerschen in uw huis, en door uwe zorg alles in orde houdend, zult gij het onberispelijk bestieren. Job. V.

† Zalige Nagedachtenis van eerzame  
**Dame URSULA VAN IGHEM**

weduwe van

**Mijnheer BENOIT MEERT**

lid van den Wekelijkschen Kruisweg en van het Derde Orde van den H. Franciscus, geboren te Meldert den 7 Maart 1825, in den Heer ontslapen te Ste-Maria-Hoorebeke den 8 Juni 1913 bediend van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De zoetste troost dien men mededraagt in 't graf, is de overtuiging, als eene onberispelijke echtgenoot en eene teedere moeder geleefd te hebben, en aan zijne kinderen kostelijke lessen en grondige deugden ten erdeel te laten. H. Franc.

Hare godsvrucht tot Maria was zoo innig en haar betrouwen zoo groot, dat zij tot die goede Moeder in alle noodwendigheden haren toevlucht nam.

Kalme moed en zachtzinnigheid versierden hare ziel; de wijsheid sprak door haren mond en goedheid vervulde haar hart. Prov.

Gelijk er voor een kinderhert geene grootere vreugde, geene edeler, geene zoetere gunst bestaat dan zijne moeder achting en eerbied te betuigen, zoo is er voor eene moeder geen grooter geluk, dan door hare kinderen, en vooral door haren zoon Priester, op haar uiterste bijgestaan te worden.

Vaartwel dan, geliefde Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor al de zorgen mij zoo liefderijk toegediend; ik verlaat deze aarde van ellenden voor het rijk van vrede; blijft Moeder indachtig, en gij voornamelijk mijn zoon, gedenk u mijner aan het altaar Gods.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeersch