

Laat de kleine kinderen tot mij komen, de-  
zulken behoort het rijk der Hemelen.



Troostende gedachtenis

aan

**GABRIËLLE VAN INNES**

dochtertje van

**Mr en Mw J. Van Innes-De Praetere**

geboren te Oudenaarde de 9 Januari 1949

Overleden te Gent (Bijloke) de 27 Juli 1950

't Was 't Uwe, 't was 't onze, helaas  
en hadde 't mogen leven,

't Waar 't onze en 't Uwe, o God

Zo hoope U, wel gebleven !

'k ben blijde intusschentijd,

Dat 't zielken onzer ziel

Na eenen lach met ons

gewisseld, U beviel

Zoo schikte't God. Een korte tijd

verscheen het voor onze oogen

en, op de baan

ons voorgegaan

zal 't ons den Hemel toonen.

G.G.