

WAAK EN BID



BID VOOR DE ZIEL VAN

Zuster GODEFRIEDA

Mejuffrouw Maria VAN ISTERDAELE

JUBILARES

Zij werd geboren te Meerbeke, op 17 februari 1885. Gaf zich aan God en Zijn Kerk op 19 december 1911. Werd opgenomen in de vreugde van de Verrezen Kristus op 29 juli 1969, gesterkt door het Sakrament van de zieken en de pauselijke zegen.

Van haar kindsheid af heeft ze God bemind. Ze bleef standvastig in de vreze des Heren en dankte God al de dagen van haar leven. Tobias II 13-14.

Zij was zeer ootmoedig, vandaar haar volkomen zelfverloochening en onvermoeide werkzaamheid. Ze deed alles uit liefde tot God en haar medemensen, omdat ze innig overtuigd was, dat alle werk in Gods oog goed en schoon is als men het doet ter liefde Gods.

Ze voelde haar einde naderen en was bereid reenschap te geven aan de Vader. Ze vroeg zelf naar de priester om haar de laatste H.H. Sakramenten toe te dienen.

Geduldig, eenvoudig, vertrouwend op de goede Vader is zij in alle eenvoud naar Hem gegaan om het loon van haar liefdevolle toewijding te ontvangen.

Dierbare Medezusters, dierbare Familieleden en allen van wie ik zoveel hield, ik dank U voor de goedheid en de zorgende liefde waarmede gij mij aanhoudend hebt omringd. Bidt voor mij; ik vraag de Heer om onze Congregatie verder te zegenen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
