

Zalig zij die zuiver van harte zijn, want zij zullen God zien. Matth. v. 8.

TOT ZALIGE † GEDACHTENIS

van Mejuffer

Emma - Odrada VAN KEIRSBILCK

Lid der Derde-Orde van St. Franciscus, en van de Congregatie van O. L. Vrouw.

geboren te Eecloo den 19 Februari 1877,
en godvruchtig in den Heer overleden te Lokeren
den 20 Juli 1920,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Van haar teederste jeugd af diende zij God met een oprecht en eenvoudig hart. (Judith.) Gansch vreemd aan de ijdelheid der wereld, leidde zij op aarde een hemelsch leven. (Boek der Wijsheid.) Zij was bekleed, als uitverkoren van den Heer, met goedheid, zachtmoedigheid, zaligheid, verduiddigheid, en vooral met liefde die de band der volmaaktheid is. Ad. Coloss. III. 42.

Zij is onder ons doorgegaan als een Engel van vrede, alle harten opbeurend, altijd minzaam en toegevend en zich zelve opofferend overal waar goed te doen was.

Gelijk goud door het vuur, zoo worden Gods lievelingen gezuiverd door de beproeving en het lijden. Eccl.

Zij zag haar einde naderen met die overgeving aan Gods Wil die voor de stervenden een teeken is van zaligheid, en voor de levenden een zoete vertroosting en een stichtend voorbeeld. H. Aug.

Teergeliefde Broeders, Zuster, en gij allen die mij duurbaar zijt, vaarwel ; tot wederziens in den hemel.

Mijn eerweerde Broeder, wees mij steeds indachtig aan het H. Altaar.

Mijn Jesus barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid, 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in de parochiale kerk te Lokeren, Donderdag 22 Juli ten 9 ure en de ter aarde bestelling te Eecloo ten 2 ure. — Een 2^{de} dienst zal plaats hebben in de kerk der Eerw. Paters, Zaterdag 24 Juli, om 8 ure.

Lokeren, druk. Cyr. Drossens-Galle.