

God is goed en barmhertig, en wischt de zonden uit in den dag des lijdens. (Eccl. 2-13.)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Hendrik VAN KELECOM

echtgenoot van

Anna-Maria TRULLEMANS

geboren te Anderlecht, den 30ⁿ Januari 1853 en aldaar godvruchtig overleden, den 9ⁿ Mei 1921, na eene langdurige en pijnlijke ziekte, voorzien van de Heilige Sakramenten der Stervenden.

Ik heb in mijn leven rustelooze maanden en droevige nachten geteld (Job. 7-3.) - Zie neder, o Heer, op mijne droefheid en mijn lijden, en vergeef mij al mijne zonden. (Ps. 24-17-18.)

Door vele kwellingen moeten wij het rijk Gods binnentreden. (H. Paulus). Zalig de man, die de verdrukking verdraagt, hij zal de kroon des levens ontvangen. (Jac. I 12.)

Ontferm u mijner, o Heer, want ik ben ontroerd; mijne jaren zijn omgegaan in droefheid en zuchten. (Ps. 30, 10-11.)

Dierbare echtgenote, bid voor mij met onze kinderen. En gij, dierbare kinderen, gedenkt de pijnlijke zuchten uwer moeder; bijgevolg, eert en bemint haar en staat haar altoos bij. Tot wederziens.

Barmhertigheid, mijn Jezus! (100 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijnen toevlucht. (300 d. afl.)

R. I. P.

Druk. J. Janssens, Blijdschapstraat, 23, Anderlecht