

Eene erekroon is de hooge ouderdom, die op den weg der gerechtigheid bereikt wordt. Spr.



**Bidd voor de Zielernst**

VAN

**FLORENTINE VAN KERCKHOVE**

WEDUWE VAN WIJLEN

**JOZEF VAN ELSUWÉ**

Lid van de Confrerien der H. Barbara, St. Pieters banden,  
den H. Rozenkrans en van de geloovige Zielen:

geboren te Delftinge

den 5 Augusti 1813, overleden te Nederbrakel

den 8 Januari 1901.

VERSTERKT DOOR DE HIL. SAKRAMENTEN.

Mijne roem is deze: de getuigenis van mijn geweten, dat ik in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods geleefd heb. 2. Cor. 1. 12.

Zij was eene bewonderenswaardige moeder en verdient in het aandenken der goeden voort te leven. — Zij waakte met zorg over haar huis. — Zij had God voor oogen in al hare werken en be trachte niets meer dan den geest van dat levendig geloof waarmede zij zelf bezielde was, in de harten van hare kinderen te planten. 2 Mach. Spr. 31-28.

Zij was vol verdiensten wegens de goede werken en de aalmoezen welke zij deed. Ap. 9 36.

Zij had bij eenieder eene zeer goede faam, omdat zij grootelijks God vreesde; en niemand sprak over haar eenig kwaad. Judith. 8. 8.

Mijne dierbare kinderen, mijne vreugd en mijne kroon, blijft standvastig in den Heer (Ad. Phil. 3-1 en stelt op Hem uw betrouwen; bemint elkander, blijft vereenigd door den band van vrede en vergeef mij niet in uwe gebeden.

Bernhartige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust. (7 jaren en 7 quadr. afl).

ll.

l.

ll.