

Geen schooner dood dan die van een rechtvaardige



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Alardus VAN LAERE**

echtgenoot van Mevrouw

**PHILOMIENA BRACKE**

geboren te Lokeren, den 19 September 1866, en er

godvruchtig overleden den 23 November 1943.

voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden

Alard was een door en door christelijke man. Hij bezat een sterk en kinderlijk geloof en een grenze-loos betrouwen in de goddelijke Voorzienigheid.

Alard was een door en door goede mensch. Voor alle leed stond zijn groot vaderhart open en hij had een lief woord voor ieder van zijn kinderen die tot hem kwam.

Hij was een geduldige man! Zijn ziekte was langdurig en pijnlijk, maar nooit heeft hij geklaagd. Hij was maar met één zaak bekommerd, namelijk dat men teveel last zou hebben met hem. Hij was met de andere meer bekommerd dan met zichzelf.

Lieve Vrouw en kinderen, ik heb hard gewerkt en gezwoegd voor U en ik heb U teer bemind. Van uit den hemel zal ik U blijven beschermen en bijstaan.

Kinderen blijf zorgen voor Moeder, gelijk gij het voor mij gedaan hebt, dat is mijn laatste wensch.

Zulk een man en Vader zal niet vergeten geraken.

In gebed en offer zult ge hem indachtig blijven.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees onze sterkte en troost.

---

Barbaradienst. Dinsdag 14 December om 8 uur.

---

DRUKK DE LANDSHEER LOKEREN