

De hooje jaren zijn eene eerekroon voor dezen die op den weg der gerechtigheid bevonden worden.

Spr. XVI, 31.



## BID VOOR DE ZIEL

van

## SOPHIA VAN LAERE

weduwe van

### JOZEF ROTTHIER

*geboren te Kemseke den 14 Maart . . . 1852.*

*en overleden te Stekene den 29 Juli . . . 1933.*

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de confrerie van de H. Barbara

Haar levenswandel was oaberispelijk : voorbeeldig heett zij, tijdens haar werkzaam en kommervol leven, hare plichten als vrouw en moeder stipt nageleefd; trouw de geboden van God en van de H. Kerk vervuld; haar gezin bestuurd met vroomheid en wijsheid. Van haar mag worden getuigd dat zij de sterke vrouw van het H. Schrift gelijk was, en hare waarde staat ver boven alle schatten. Lob. Prov.

Verlaat dan de wegen van uwe moeder niet en gedenkt de schoone voorbeelden van Geloof en godsvrucht die ik u heel mijn leven heb voorgehouden. Helpt en troost elkander binst het leven dat hier niet tegenstaande hooje jaren, toch zoo kort is; weldra immers zal ook uw uur gekomen zijn... Hebt dank voor de goede zorgen die gij uwe moeder hebt gegeven in dagen van droefheid en in mijnen ouden dag. Ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet; mijne lieve *Kinderen en Kleinkinderen*, blijft gij mij ook gedenken in uwe gebeden. Vaartwel... tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Stekene drukh. Van Durme-Martens