

Bitter toch is thans het aardsche leven,
Dat ons niets dan smarten komt te geven ;
't Is allerwege onheil, ramp en nood,
Voor menig mensch den gruwelijksten dood.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MJNHEER
VICTOR VAN LAETHEM

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MARIA DE SAEDELEER

*geboren te St-Lievens-Essche den 12 November 1879
en ten gevolge van een luchtbombardement op
Denderleeuw schielijk overleden te Teralfene
den 25 Mei 1944.
voorzien van het H. Oliesel.*

Een doorbraaf man was hij, een beste echtgenoot,
een goede vader, een oprecht kristen mensch, die al-
leen leefde voor God en zijn gezin. Hij werd door elk-
een geacht en nu diep betreurd.

Reken niet op den dag van morgen, want geen
schepsel weet wat hij ons brengen zal ; groote waar-
heid vooral in deze sombere tijden, wijl dood en ver-
nieling steeds dreigend boven onze hoofden zweven.

Ook Victor is gevallen als een onschuldig weerloos
slachtoffer van den wreedaardigsten aller oorlogen.

Vaartwel, geliefde Echtgenote, beminde Kinderen
en Kleinkinderen, goede broeders, zusters en bloed-
verwanten, noodlottig is mijn afsterven, onze scheiding
is hard en pijnlijk ; doch troost u, ik heb een ellentige
wereld verwisseld voor een rijk van rust en vrede. Ver-
geet mij niet in uwe gebeden.

Van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons, Heer.

De familiën Van Laethem en De Saedeleer
bedanken voor deelneming en gebeden.

Drukk. Henri Couck-Staels. Denderleeuw