

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied, de naam des Heeren zij gezegend. Job I, 21



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

Virginie Van Laethem

Echtgenoot van

ELIAS VAN DEN HOUTEN

lid van den wekelijkschen Kruisweg,
van de H. Barbara en de Voortplanting des Geloofs,
geboren te Ternath, den 17 November 1856,
godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem,
den 12 Januari 1928,
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.



Wat zoete vertroosting voor eene moeder, in het uur der dood te mogen denken dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht en dus sterft bijgestaan door allen troost des godsdienst, omringd van hare kinderen die haar allen evenzeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijk van bemind werden.
Fen.

Vaartwel dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen, Kleinkinderen en Familie, dank o teergeliefden voor uwe goede zorgen die gij mij hebt toegedragen, en ofschoon ik aan uwe liefde ontrukkt word, verlaat mijn geest u niet, vervoerd naar 't koor der hemelingen zal mijne liefde nog aangroeien en blijven voortduren.

Zoet Hart van Jezus, bekeer de zondaars, red de stervenden en verlos de zielen. 300 d. afl.

R. I. P.

St.-Martens Bodeghem, Evarist Hellinckx