

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, want
zij zullen God zien.

MATTH. VIII.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

CLARISSE VAN LANCKER,

DOCHTER VAN

REMI en MARIE VAN DE VELDE

*Geboren te Meylegem den 21 December 1901, en
godvruchtig overleden te Dickelvenne, den 7
Maart 1918, versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Mijn God, mijn God! waarom ontrukkt gij
ons dit kind, zoo vol van hoop? ... Waarom
onttrekt gij het aan onze liefde? ... groot mys-
teriel! Wij buigen het hoofd en roepen U toe:
O Heer! dat uw wil en niet de onze geschiede.

H. ENNODE.

Wij zullen ons herinneren hoe deugdzaam
zij geleefd heeft, hoe goed en teeder zij was,
onderdanig aan hare ouders en voorbeeldig
aan broeders en zuster, en ook hoe zacht en
heilig zij gestorven is.

O Maria, mijne Moeder, ik heb U altijd ver-
eerd en bemind, op U stel ik al mijn betrou-
wen, want die sterft in uwe liefde is verze-
kerd van zijne zaligheid.

Beminde Ouders, ik moet u zoo vroeg ver-
laten. Doch troost u, want nu hebt gij eenen
engel voor 's Heeren troon, die voor u zal
bidden. Lieve Broeders en Zuster, troost va-
der en moeder, en bidt voor mij. U, mijn opge-
eischte broeder, mocht ik niet meer weerzien
troosten wij ons, in den hemel zullen wij eeu-
wig vereenigd blijven.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Mijn Jesus bermhertigheid. (300 d. afl.)

Syngem, A. Derweduwen. kerkbaljuw.