

Geloofd zij Jesus - Christus! Amen.

*Bid voor † de ziel*

VAN

## IVO VAN LANCKER

Echtgenoot van

### **Maria De Ruyck**

*Geboren te Asper den 8 Juli 1838 en godvruchtig overleden te Dickelvenne den 22 Januari 1915, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten Lid van het broederschap der H. H. Hilduardus en Christiana, en van de Xaverianen.*

Hij was waarlijk goed en deugdzaam, eerbaar en zorgvuldig; ook was hij bemind van God en van de menschen en zijne gedachtenis is in zegening.

MACH. II 15. - ECCL. XLV.

Dag en nacht gaf hij nauwkeurig acht op al wat in zijn huis omging en met recht en reden mag men van hem zeggen: hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten; zijne kinderen staan op en roemen hem, zijne echtgenoot staat op en prijst hem om zijne deugden. Spreuk. SALOMO XXXI 27-28.

Hij is gestorven, met betrouwen, zijne goede moeder Maria aanroepende; - een kind van Maria zal niet verloren gaan.

Bemide Echtgenoot, heb dank voor uwe liefdevolle zorgen - duurzame Kinderen, gij weet hoe vurig ik u bemide, eert uwe moeder al dagen van haar leven, blijft deugdzaam en kristelijk, ... bidt voor mij, gij allen die mij lief hebt, en dan zien wij welhaast elkander voor eeuwig weër in den Hemel.

Mijn Jesus barmhertigheid! (300 dagen afl.)

*Gavere A. Van der Linden - Schreyen, Markt.*