

Jezus. Maria. Jozef!



BID VOOR DE ZIEL

van onze beminde medezuster

# ZUSTER GERMANA

Juffrouw

Honorine VAN LANGENHOVE

Jubilaresse.

geboren te Baardegem, op 28 mei 1879  
in het klooster getreden der Zusters van de H. Vincentius  
te Dendermonde, op 6 september 1901  
geprofest op 18 april 1903  
vreedzaam in den Heer ontslapen te Dendermonde op  
8 mei 1956, gesterkt door de heilige sacramenten der  
stervenden en de pauselijke zegen.

Wat zijt gij goed, o Heer, voor uw uitverkoren bruiden :  
Gij overlaadt ze met de kostbaarste schatten, terwijl de  
wereldlingen met zoveel moeite wat vergankelijk goed en  
wat schijn geluk najagen. Men denkt dat ze arm zijn, maar  
een hart dat God bezit, is dat niet oneindig rijk? Ze zijn  
verstoken van alle wereldds genot, maar vinden zij niet het  
hoogste genot en 't ware geluk in Jezus' liefde?

Zuster Germana mocht op haar sterfbed terugblikken op  
een rijk gevuld kloosterleven, gans gewijd aan de dienst  
van God en aan de zaligmaking van de zielen. Zij vond in  
haar vurige liefde tot God een rijke bron van schone en  
vruchtbare kloosterdeugden : zij muntte uit door haar  
geest van gebed, door haar liefde tot haar Oversten en  
haar medezusters, door het stipt vervullen van haar dage-  
lijkse plichten.

Hoeveel volwassen mannen en vrouwen, van Denderbelle  
vooral, zullen haar aandenken blijven zegenen, omdat zij  
met zooveel liefde en toewijding hun eerste stappen richtte  
op de weg van een schoon christelijk leven. Allen die haar  
hebben gekend, zullen een aangename herinnering bewaren  
aan haar blijde glimlach gepaard met een vriendelijke groot  
of een hartelijk woord; haar optreden was steeds een uit-  
straling van haar inwendige zielevreugde.