

1933
194
God gaf het ons, God nam het ons,
Gods name zij gezegend ; 't was wel bij ons,
't Ging weg van ons, 't was beter bij den Heer !

ZOET † AANDENKEN

van ons duurbaar kindje

Godelieve VAN LIEFFERINGE,

dochterken van

Robert en Maria CAPÉAU

geboren te Geeraardsbergen, den 10 Oogst 1932, en
er aan hun liefde ontrukkt den 8 Juni 1934,
(H. Hartfeest).

De Hoop, de vreugde van ons huis,
't Lief kindje, onz' kroon en liefdeschat
Al wat ons harte dierbaarst had,
Rust zielloos dààr nu, onder 't kruis !

God peilt de diepte van de smert...
God die ons weenend bidden zag
Als 't zieke kind te lijden lag,
Hij weet wat ons ontnomen werd !

Wie kende een zoo bevallig kind
Met eng'lenhoofd, die 't hart bewoog.
Met gansch zijn ziel in 't geestig oog ?
Nooit Engelken wierd zóó bemind !

Grootjes lief ! 'k was zóó bemind
Van U vier ! Hebt dank ! Daar boven,
Waar ik eeuwig God zal loven,
Blijf ik nog uw liefste kind !

Vader, moeder, weent niet meer,
Ouders, 'k heb gedaan met lijden
O ! hoe zoet is toch 't verblijden
In den Hemel, bij den Heer !

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsberg. B. 22187.