

Voor dezen die in Christus sterven is er geen dood, maar een overgang tot een nieuw leven.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Prosper VAN LIEFFERINGE

echtgenoot van Mevrouw

Eugenie VAN LIERDE

geboren te Delftinge den 22 Oktober 1864 en er godvruchtig overleden den 9 December 1942.

Gesterkt door de laatste III. Sakramenten

Een schoone taak is iedere mensch gegeven : het leven zoo door te brengen, dat het een blijvende waarde heeft voor de Eeuwigheid.

Zoo heeft de dierbare afgestorvene die taak begrepen en ter harte genomen. Hij wist dat het kleinste deel van den tijd de prijs is waarvoor men een heele eeuwigheid koopen kan. Zijn arbeid en zijn zorgen beschouwde hij als een plicht door God opgelegd; zijn huisgezin als een heiligdom, waar hij zijn kinderen een diep godsdienstige opvoeding gaf. Zijn geloof was zijn trots en zijn troost in zijn leven en sterven.

De ware Christen sterft soms onverwachts, doch nooit onvoorbereid. Voor hem is de dood alleenlijk een overgang van het tijdelijke tot het eeuwige een terugkeer van de ziel, na eenige jaren van eerlijken arbeid en gewetensvol leven, in de hand van Hem die haar geschapen heeft.

Bemide echtgenoote, heb dank voor uwe liefde en goede zorgen. Dierbare kinderen, dank voor uwe genegenheid. Eert uwe moed-r, bemint elkander, dient God getrouw. In den dienst en in de liefde Gods en ook in de liefde tot mekander zult ge troost vinden in de beproeving, vrede en vreugde hier op aarde en 't eeuwige geluk hierna.

Bidt voor mij.

Geef hem, o Heer, de eeuwige rust,

Dr Van de Maele, Karmelietenstraat, 40