

Weest altijd bereid om te sterven.



Bid voor de ziel

van

ALBERT VAN LIERDE

zoon van

Franciscus en Coleta ROMEYNS

geboren te Elst den 17 Februari 1911 en ten
gevolge van een smartelijk ongeluk overleden
te Oprakel den 31 Maart 1946.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.



God alleen weet wat voordeelig is voor den
mensch, ook al wat Hij ons overzendt, aanvaarden
wij in geest van onderwerping aan zijnen heiligen
Wil.

De dood komt als een dief in den nacht, daar-
om wezen we altijd bereid om voor God te ver-
schijnen. De dood geeft den mensch ook zalige
lessen: zij leert ons hoe klein wij zijn in Gods
oogen, hoe broos het leven is, hoe onzeker en de
wijze van het uur onzer dood en hoe noodig het is
wat goed te doen dat ons helpen mag ter zaligheid.

Bemide ouders, broeders, zusters en bloedverwan-
ten mijn onverwacht afsterven heeft u verrast en
bedroefd doch weent niet, maar helpt mij door uwe
bededen en offranden

Mijn Jezus, barmhertigheid. 300 dag afl.

Uitg. L. Van Hoever Elst