



O Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor ons,
die onzen toevlucht tot U nemen. 100 d.afl.

Hare bevalligheid en minzaamheid, hare goedheid en eenvoudigheid hadden alle harten veroverd. Immer was zij opgeruimd en niets kon hare innerlijke vreugde storen. De lach van haar gelaat was stille muziek. Haar komst in de krotwoningen der armen maakte den grauwen dag tot een kleurig feest. Haar binnentreden in de ziekenkamer straalde als de eerste groet der morgenzon. Haar vrolijk vertellen verrukte de kinderharten. Haar mannelijken moed beschaamde de ruwste menschen. Met kwistige hand deelde ze uit al wat ze door haar minzaamheid vergaarde. De armen konden haar alles vragen en de rijken haar niets weigeren. Met de vurige liefde van een groot hart had zij gansch haar leven geofferd aan de naastenliefde om aan de menschen en bijzonder aan de armen en misdeelden te toonen waar zij den God van Liefde kunnen vinden. De engel van den dood vond haar dan ook, toen ze midden het oorlogsgevaar op weg was om haar liefdewerk te verrichten. Thans heeft ze van haar goddelijken Bruidgom de kroon der eeuwige vreugde ontvangen als belooning voor haar rijk en schoon leven.

Beste Zuster Jeanne, blijf bij Onzen Lieven Heer de engelbewaarder van allen die u hebben liefgehad en bescherm nu nog meer dan ooit uwe armen, de troetelkinderen van uw naastenliefde.

H. Vincentius a Paulo, bid voor ons.

U. Louise de Marillac, bid voor ons.

*Voor uwe christelijke deelneming danken U:
Mijnheer Jan-Baptist Vanlierde,
de familie Vanlierde,
de dochters van liefde van den H. Vincentius
a Paulo.*

DRUKK. A. COSYN-MINNE, GENT