

De hooge jaren zijn eene erekroon op den weg
der rechtvaardigheid verdiend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alois Van Lierde

echtgenoot van Madame

ANTONIA LUYCKX

geboren te Ste Maria-Audenhöve,

den 25 December 1842, en er godvruchtig overle-
den, den 15 Januari 1921,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de congregatie der christene
mans, en van den Wekelijkschen Kruisweg.

Alois was een voorbeeldige huisvader, een tee-
defe echtgenoot; zacht van inborst, was hij
vriendelijk met zijn evenmensch. Zijne christene
deugden verwierven hem de genegenheid zijner
geburen. Zijne plichten van vader en echtgenoot
heeft hij altijd stiptelijk gekweten.

Met volkomene onderwerping aan den wil des
Heeren heeft hij de ongemakken en lijden van den
ouden dag verduelig verdragen, vastelijk geloo-
vende dat het lijden dezer wereld, ons eene eeu-
wige kroon bereidt in den Hemel.

Vaartwel, lieve vrouw en kinderen, hebt dank
voor uwe goede zorgen, weent niet, maar bidt voor
mij, medebroeders der congregatie helpt mijne
onsterfelijke ziel door uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy