

GEL OOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Amelia VAN LIERDE

weduwe van Mijnheer

Louis VAN MALDERGEM

geboren te Sinte Maria-Audenhove den 18 September
1847 en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 1 Augustus 1936

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de 3e Orde van den H. Franciscus

Het vreedzaam overlijden van deze eerbare ouderlinge was niet als het plotsing vallen, maar veeleer als het zacht neerzifgen, van een boom, die gansch zijn leven in éénzelfde richting was uitgegroeid: niet het plotseling afrukken en breken van aardsche banden maar het langzaam onthechten en kalm losmaken daarvan.

God laat zijn aangezicht schijnen in het uur des doods over menschen die met geheel hun ziel tot Hem gekeerd zijn. Dat mocht men ook hier ondervinden: haar rustige dood was de weerspiegeling van gansch haar leven; een triomf van geloof en betrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en een belooning van hare werkzame liefde tot God, tot hare kinderen en haren evenmensch.

De duurzame overledene was in waarheid een diepkristelijke vrouw. Zij bad veel en leerde ook haar kinderen bidden, zij stichtte hen door haar deugdzaam leven en vooral door haar lijdzaamheid en verdueligheid in de beproevingen; gedurende 22 jaren lag zij ziek te bed en verdroeg alles zonder een klacht over haar lippen te laten komen.

Duurbare kinderen, hebt dank voor de vele goede zorgen waarmede gij mij met zooveel liefde hebt omringd. God alleen kan U dat alles vergelden. Denkt dikwijls aan de lessen uwer moeder en blijft haar indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

Drukkerij. O. Van Nieuwenhove. Nederbrakel