

Laat de kleinen tot Mij komen, want voor dezulken
is het Rijk der Hemelen.

†
Troostende Gedachtenis

VAN

CAROLUS LUDOVICUS VAN LIERDE

het lieve zoontje van

Maurice en Urbanie Devos

geboren te Westvleteren den 22 April 1938
en voor den Hemel gewonnen den 19 Juni 1939.

Ik had nog maar mijn eersten stap
Op 's werelds baan gesteld,
En door den bitteren dood werd ik
Alreeds ter neer geveld.

Gelukkig was ik t' allen stond,
O Moeder, aan uw zij,
En Tantie vond zooveel vermaak
En zooveel vreugde in mij.

En als een bloemke werd ik thans
Aan deze aarde weggeplukt,
Zoo haastig aan uw zorgen uit
Aan uwe liefde ontruk.

Doch Moeder, Tantie, dat geen traan
Nog opwelle in uw oog,
Maar schouwt met hoop en troost in 't
Ten hemel bijde omhoog. [hart

Waar ik toch zoo gelukkig ben,
Bij God den Opperheer:
Daar vinden wij ons later eens
In eeuw'ge blijdschap weer.

God gaf het ons, God nam het ons, Gods name zij
gezegend.

Dr. A. DOISE-VAN BEVEREN, Westvleteren.