

Geloofd zij Jezus Christus. Amen



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Coleta VAN LIERDE

Weduwe van Jozef de Schrijver

geboren te St Maria Oudenhove, den 29-10-1866

en er overleden den 4-4-1948,

gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Niets in de wereld is zo welsprekend als de sprakeloze daad. Klaar en duidelijk leert zij ons dat het menselijk leven maar aan een zijden draadje hangt en dat er weinig of niets nodig is om dien levensdraad te breken.

Gelukkig en voorzichtig zijn de mensen die daar dikwijls aan denken en gedurende hun leven trachten te zijn zoals zij begeren in het uur hunner dood gevonden te worden.

Op U, o Heer, heb ik mijn hoop gesteld, laat mij nimmer beschaamd worden. Red mij naar uw rechtvaardigheid en verlos mij.

Duurbare kinderen en familie, mijn afsterven valt u pijnlijk, maar onderwerpt u aan Gods aanbiddelijke Wil. Onze scheiding zal niet langdurig zijn. Toont mij ondertussen uw liefde door uw gebeden en H.H. Missen.

Bid de 4 akten.

Uitg. J. Eeckhout, St-Maria Oudenhove