

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Boek der spreuken XVI 31.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CYRIEL VAN LIERDE

weduwnaar van dame **Helene VAN DE WALLE**

EERE-NOTARIS

Voorzitter van het Genootschap van den H. Vincentius à Paulo. Lid van den Kerkraad, en lid van alle godvruchtige genootschappen der parochie.

RIDDER DER LEOPOLDSORDE

geboren te Sottegem, den 28 Maart 1868 en er godvruchtig overleden, den 14 Mei 1943.



Hij was een man vol geloof, rechtvaardig, werkzaam en gediensig, vreesde God en verwijderde zich van het kwaad. Job 11.

Hij had steeds een open hand voor de behoeftigen. Ook zal hij behooren tot diegenen aan wie zal gezegd worden: "Komt gezegenden mijns Vaders en bezit het rijk dat u van in het begin der wereld bereid is; want Ik had honger en gij hebt Mij gespijst; Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed... Wat gij aan de minsten mijner broeders gedaan hebt, dat hebt gij aan Mij gedaan. Matth. XXV.

Sinds zijne laatste ziekte was hij met de gedachte van de dood vertrouwd geworden; ook was de dood niet voor hem een schrikbeeld, hij verwachtte, ze vol gelatenheid in Gods wil en vol hoop in Zijne barmhertigheid.

Mijn beminde zuster en familieleden, heb dank voor uwe oprechte genegenheid en blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

4594 - Drukk. Magerman, Strijpen-Sottegem.