

Heer, in uwe handen beveel ik mijnen geest. Ps. XXX.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Mijnheer Edouard VAN LIERDE

Gemeenteraadslid van Itterbeek,

aldaar geboren den 3 Juli 1879, en na eene kortstondige ziekte godvruchtig overleden in Sinte-Elisabeth te Ukkel, den 27 December 1930, gesterkt en getroost door de laatste HH. Sacramenten.

Sneller dan de draad door den wever zijn mijne dagen afgesneden; — gelijk de arend op zijne prooi schiet, met dezelfde snelheid zijn zij heengevlogen.

Wanneer het Hem behaagt, zal God mij, als door eenen donderslag verbrijzelen. — Gedenk, o Heer, dat mijn leven slechts een adem is. — Geen menschenoog zal mij nog aanschouwen, alle hoop op een langer leven heb ik verloren. Nu ga ik rusten in het stof des grafs, en wanneer gij mij 's morgens zult zoeken, zal ik niet meer zijn. — Job, VII en IX.

Wie zijnen vriend ziet lijden, en geen medelijden toont, deze heeft de vreeze Gods niet. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, ten minste gij, mijne vrienden, want de hand des Heeren heeft mij geraakt. — Job, VI en XIX.

Duurbare Broeder, Zusters en familie, achtbare vrienden en kennissen, weest mij indachtig in uwe gebeden, en tot wederziens daarboven!

Dat het eeuwige licht hem verschijne!

Plechtige begrafenis en uitvaart in St Pieterskerk te Itterbeek: Woensdag 31 December, om 11 uren.

Van wege het Broederschap der Geloovige Zielen: Maandag 5 Januari 1931, om 9 uren.

HIJ RUSTE IN 'S HEEREN VREDE!

Drukkerij F. Ringoet te Dilbeek.