

Ik hoorde een stem uit den hemel die me zei: "Zalig zij die sterven in den Heer." (Openb. 14)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GREGORIUS VAN LIERDE

geboren te Michelbeke, den 11 Augustus 1849 en aldaar
godvruchtig overleden, den 2 Mei 1940,

versterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van verscheidene genootschappen

De hoge jaren zijn een eerekroon, te vinden op den
weg der gerechtigheid. (Spr. 16, 31)

Gelukkig de mensch, die den Heer vreest en in alles
en overal den weg der gerechtigheid bewandelt.

Hij was eenvoudig en rechtschapen, vreesde God en
week af van het kwaad. (Job I, 1)

Met volle gelatenheid aan den Wil des Heeren, heeft
hij de moeilijkheden van den ouden dag doorstaan.

Welaan dan getrouwe dienaar, treedt binnen in de
vreugde des Heeren. (Matth. 25, 23)

Beminde familieleden bidt voor mij eens zien wij
malkander weder in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

Sottegem, drukk. "De Beiaard", Haegeman-Cousy.