

DUURBAAR AANDENKEN

aan

Greta - Marcelle - Renée - Ghislaine

VAN LIERDE

dochtertje van

GEORGES EN RENÉE ANDRÉ

geboren te Beernem den 23 Maart 1943 en
aldaar ten hemel gevlogen den 4 Juni 1943.

Zij was lid van de H. Kindsheid.

We hadden ons kindje zoo lange verwacht,
We hadden zijn komste zoo vurig betracht ...
We werden verhoord, en een
meideke zoet
Brucht Vader, Moeder en Broertje zijn kindekens
[groet.

Te schoon was 't, ons lieve kindeke klein
Om onder de menschen op de aarde te zijn ...
We treuren, en toch, midden al ons verdriet
We buigen het hoofd: 's Heerens wil is geschied!

O Kindeke lief, blijf ons
meideke zoet
En doe nu voor ons wat een engelke doet:
Bid God voor uw Vader en Moeder teer,
En Broertje Christian die U beminde zoo zeer.
Dan vinden zij eens hun lief
dochtertje en zusje weer!

Druk. M. De Prest-Martens, Beernem. - 2574.