

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Jan-Baptist VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw

EUGENIA BLYAU

geboren te Everbeke, den 29 December 1852, en godvruchtig overleden te Opbrakel, den 27 October 1934, voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van 't H. Hart en van de Voortplanting des Geloofs.

Het is zacht te sterven als men godvreezend geleefd heeft, want de dood van den rechtvaardige is de overgang naar het eeuwig leven.

De Heer had hem begiftigd met een schoone ziel: ongeveinsd, minzaam jegens den evenmensch, en gedienstig voor iedereen; getrouw in 't volbrengen van zijn godsdienstplichten werd hij door iedereen geacht en bemind.

Hij werd ziek en er was niemand die hem helpen kon; hij riep tot den Heer en Deze heeft hem uit zijn kwellingen verlost.

God zal den mensch loon naar werken geven en iedereen vergelden volgens zijn handel en wandel.

Beminde echtgenoot, duurbare kinderen, God heeft mij geroepen tot het arde leven; zegent met mij den Naam des Heeren. Hij immers is meester over leven en dood: zijn Heilige Wil geschiede! Bij Hem a'leen ook is troost en opbeuring in alle lijden. Blijft Hem daarom getrouw dienen en bidt voor mij, dan vinden wij weldra elkaar weer in den Hemel.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust!

Akten van Geloof Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.