

Uw gelovigen, Heer, gaan tot een ander leven over: zij sterven niet. (Prefatie mis der overledenen).

†

TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijheer

JOANNES-BAPTISTA VANLIERDE

weduwnaar van Mevrouw en

Maria-Elodia DE HAVRE en

Ernestina-Philomena VERTONGEN

geboren te Everbeek, den 26 Juni 1869 en zeer godvruchtig overleden te Gent, den 12 Juli 1947, gesterkt door al de hulpmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was door en door een voorbeeldig christen. Zijn plichtbesef, zijn edelmoedige en wijze omgang, zijn offervaardige dienstbaarheid, zijn eenvoudig en vriendelijk gemoed, steeds betrouwend op de goddelijke Voorzienigheid, schonk hem de ware geneztheid en het volle vertrouwen van allen die hem kenden.

Moedig bleef hij toen zware beproevingen hem troffen, overtuigd dat het Jezus was die zijn kruis voordroeg en den weg naar den Hemel baande; daarom nam hij ook grootmoedig zijn kruis op de schouders om zijn Meester en Leidsman te volgen tot bij de zijnen in het eeuwig geluk.

Mijn Kinderen, welke mij zo teder hebt bijgestaan en ook Gij, mijn kleinkinderen, ontvang! mijn vaderlijken zegen: ik zal voor u bidden in den Hemel; bidt gij voor mij opdat wij elkaar eens terugvinden in de eeuwige vreugde en vrede.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dagen aflaat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen aflaat.)

Drukk. A. Cosyn-Minne, Phoenixstr. 7, Gent.