

In al uwe werken, gedenk uwe uitersten en gij
zult in der eeuwigheid niet zondigen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Aline VANLIERDE

echtgenoot van mijnheer

Hector De Vleeschouwer

geboren te Ste-Maria-Audenhove, den 28 Juni 1902,
en aldaar godvruchtig overleden den 21 Aug 1925,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Wat er u ook overkome, verontrust en stoort er u
niet in; maar zegt in vreedzaam gemoed dat Gods
heilige Will geschiede.

De afdogende heeft het tegenwoordige leven met
wrekingen vervuld om ons de waarde van het toe-
komende te doen kennen H. Ephr.

De duurzame overledene was rechtzinnig en vrees-
de God. Hare handelwijze was lieftalig, vreedzaam,
ook werd zij van haar man hoog geschat en geacht
van allen die haar kenden, niemand sprak van haar
eenig kwaad

Lieve echtgenoot, hoe hard en pijnlijk is het toch,
malkander zoo vroegtijdig en onvoorziens te moe-
ten verlaten, wij waren zoo gelukkig samen, zorg
vaderlijk voor ons klein kind, spreek het later van
zijne moeder en breng het op in een deugdzaam
leven.

Bemide moeder, zusters en broeders, mijn onver-
wacht afsterven bedroeft u, doch aanschouwt den
hemel, daar zal ik voor u allen bidden; vergeet mij
niet in uwē gebeden

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

.....
Sottegem, druk. L. Vekeman, opv Haegeman-Cousy