

De ouderdom is eene eerekroon als hij gevonden  
wordt op de wegen der gerechtigheid.



Bid voor de Ziel van  
Mevrouw

**MARIA-THERESIA VAN LIERDE**

weduwa van wijlen den heer

**LEOPOLD VAN DEN HAUTE**

geboren te Everbeke Ste-Marie,  
den 3 Augusti 1838 en overleden te Nederbrakel,  
den 7 Januari 1919,  
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen zijn  
vervlogen, er blijft mij niets meer over dan het  
graf. Wat heb ik op aarde verlangd buiten U, o  
Heer, o God van mijn hert? Gij zijt mijn deel voor  
alle eeuwigheid. Job. XVI. Ps. IXXII.

Zij was goed en zachtmoedig, aangenaam van  
samenspraak, rechtzinnig en rechtveerdig, daarom  
was zij bemind van God en van de menschen.

Maria is de opene deur des Hemels voor dezen  
die hun betrouwen op haar stellen. H. Bera.

Mijne lieve Kinderen, maar gij vooral, lieve  
Kleinkinderen, die zoo dapper ons duurbaar  
Vaderland verdedigde, weent niet over mij: de  
dood heeft ons gescheiden hier op aarde maar  
welhaast zien wij elkander weder in den Hemel.  
Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Mijn Jezus, barmhertigheid! 100 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove.