

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft!



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# PHILOTHEA VAN LIERDE

weduwe van wijlen

## PETRUS DE CROO

geboren te S. Maria-Audenhove, den 1 Nov. 1840  
en godvruchtig overleden te Erwategem, den  
10 September 1915, voorzien van de Rechten  
onzer Moeder de H. Kerk.

*Zij was lid der Confrerie van de H. Barbara  
en van de Vereeniging van gebeden.*

Zij was, om hare rechtschapenheid en hare goede  
inborst, bemind en geëerd door allen die haar  
kenden.

Met godsvrucht en iever woonde zij steeds de  
goddelijke diensten bij en putte daarin de vrede  
des harten, de verduldigheid in lijden en beproe-  
vingen, en christen onderwerping aan 's Heeren  
heiligen wil.

Daarom zal God haar de kroon geven, die Hij  
beloofd heeft aan degenen die Hem getrouwelijk  
tot het einde huns levens dienen.

Beminte kinderen, kleinkinderen, bloedverwan-  
ten en mijne ontelbare vrienden en kennissen, die  
mij gedurende mijn leven met zooveel liefde  
omringd en ontvangen hebt, heb dank voor uwe  
goede zorgen en herinnert u mijner in uwe gebeden.

In den Hemel zullen we elkander wederzien.

Mijn Jezus barmhertigheid. (100 d. afl.)

Bid de 4 akten voor de overledene.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Sottegem, dr. Eylembosch en Dupon.