

Is de avond gevallen, waag het niet u een
nieuwen morgen te beloven. De dag van mor-
gen is onzeker Wees dus altijd bereid.

Thom. Kemp.

Gelukkig is het leven der ware christenen
eene onverpoosde bereiding tot de dood.

H. Paulus.

Bid voor de ziel van Mijnheer
THEODUUL VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA ELODIE CARIJN

*geboren te Ste. Maria-Oudenhove den 13 Sep-
tember 1874 en godvruchtig overleden te Ste.
Maria-Oudenhove den 4 Mei 1938, versterkt door
de H.H. Sakramenten der Stervenden.*

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen, kost-
baar als het einde van den arbeid, als de behaal-
de overwinning na veel strijd, als het begin der
volmaakte veiligheid.

(H. Bern.)

Daar is geen heil voor de ziel of geene hoop
in 't eeuwig leven dan in het kruis. Hoe over-
vloedig, Heer, is het goede dat Gij weggelegd
hebt voor die U vreezen en dat Gij betoont aan
degene die op U betrouwen.

Ps. 24.

Wij danken U, Heer, omdat Gij ons zoo een
goede vader geschonken hebt. Nu wordt Hij ons
ontnomen en tot U gebracht: Dit is Uw welbe-
hagen, weliswaar hij was ons lief: maar omdat
Gij het zoo geschikt hebt daarom onderwerpen
wij ons en zeggen wij: uw Wil geschiede op aarde
als in den Hemel.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinde-
ren, Zusters, Broeders en Bloedverwanten, haastig
ben ik U ontnomen, doch troost u, ik verlaat de
aarde voor den hemel. Vergeet mij niet in Uwe
gebeden. Gij weet dat ik mij geen moeite gespaard
heb voor u en dat uw geluk mij ter harte ging.
Dient den Heer, zoekt te doen wat hem behaagt,
en, kinderen, eert Uwe moeder al de dagen van
haar leven.

I. Maria, Troosteres der Bedrukten, bid voor ons.

Druk. Uitg. Leo Jooris Ste. Maria-Oudenhove