

Gelijk het de Heer heeft behaagd, is het geschied.
Zijn heilige Naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Mijnheer Maximilianus VAN LINTHOUT

echtgenoot van

Mevrouw Mathilda AMERIJCKX

geboren te Dilbeek, de 1 November 1904 en er god-
vruchtig overleden, de 6 Januari 1953, gesterkt door
de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke
Zegen „ In Articulo Mortis ”.

Met geloof en sterkte zag hij het ogenblik te
gemoet dat God hem tot Zich zou roepen en be-
trouwde op Gods oneindige barmhartigheid, die we
allen nodig hebben. De liefde voor zijn kinderen
bekome hem Gods eeuwige rust.

Duurbare echtgenote, liefste kinderen, familieleden
en kennissen, ik ga onze duurzame afgestorvene ver-
voegen. Bidt voor mij. Altijd zal ik onder u blijven
om over u te waken, tot we eens terug allen te zamen
zullen verenigd zijn voor de eeuwigheid.

Mijn Jezus. barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familiën VAN LINTHOUT, AMERIJCKX,
DIERICKX, VAN DER VOORDE en DE KOSTER,
danken U voor uw deelneming.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek.