



Ter zaliger gedachtenis

van

**Sylvie VANLINTHOUT**

weduwe van

**LEON KINDT,**

geboren te Everbeke, den 26 Januari 1843 en

aldaar overleden den 19 Januari 1922.

Versterkt door de HH. Sakramenten

Die God vreest moet de dood niet vreezen want  
zij zal hem een bron van geluk zijn.

Eccl. I. 13.

Hoe wijs is de mensch die in zijn leven tracht  
te zijn gelijk hij wenscht in zijne dood bevonden  
te worden.

Thom. a Kem.

Zij was eene wijze en godvruchtige vrouw,  
eene voorbeeldige echtgenoot, eene liefsdierijke  
en zorgvuldige moeder.

Bemide kinderen en kleinkinderen, heb dank  
voor de trouwe zorgen die gij aan mij hebt besteed.  
Weent niet over mij, want de ellenden van het  
ballingschap hebben een einde genomen, en ik  
heb het eeuwig vaderland binnen getreden; onze  
liefsdebanden zijn niet gebroken door de dood, van  
uit den Hemel blijft ik u beminnen en beschermen.  
Gij ook weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet hart van Maria, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

**R.**

**I.**

**P.**

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt.