

Ik ben de verrijzenis en het leven.



Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW

**Maria Philomena VANLISSUM**

Weduwe van Mijnheer

**Petrus Josephus DIERCKX**

*geboren te Turnhout den 21 Februari 1860 en  
godvruchtig overleden den 26 Augustus 1949.  
voorzien van de H.H. Sacramenten.*

---

Ziekte en kruisen met gelatenheid dragen  
is de zekerste weg die in den Hemel leidt.  
(H. Pastoor v. Ars.)

Zij is in den Heer ontslapen, ten einde  
haars levens te gemoet ziende met kalmte  
en gelatenheid, die voor haar een kostbare  
genade waren en die onzen grootsten troost  
uitmaken. (Spreuk XVI 31)

Duurbare kinderen, kleinkinderen en fa-  
milieleden, heden ben ik aan uw ogen ont-  
trokken, weest mij nochtans immer indach-  
tig. Bidt dagelijks den Heer tot lafenis  
mijner ziel

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.  
(300 d. afl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

---

C. Maes-Beck & Zn aann. v. begraf. Otterstr. 9 Tel. 347