

**Zij was lid van V.K.S., de Congregatie van O. L.
Vrouw en de Eucharistische Kruistocht.**

Vol blijde hoop op een heerlijke toekomst, rijk aan beloften van voldoening en troost, wordt dit jonge leven geknakt en aan Ouders, broeders en zusters onttrokken.

Hier baten geen rouwbeklag en holle woordentrost, alleen de sterkte van het geloof, doet ons het hoofd in deemoed buigen; God heeft zijn werk gedaan en geen menselijke zorg kan aan Zijn werk palen stellen: Uw Wil, o Heer, geschiede; haar leven en het onze leggen wij in Uwe Vaderhanden.

-Gode en de mensen believend, trok Godelieve, welgemoed en werklustig, het schone leven te gemoet; met flinke talenten begaafd, was zij de voortrekster van haar klasgenoten en de fierheid van haar leraressen; rusteloos ging haar aandacht naar haar studiewerk en toch mispreeft zij handenarbeid niet en gaf zich even graag aan huishoudelijke hulp.

Vriendelijk en bescheiden kon zij vriendschap en eerbied bij haar omgeving winnen.

Zij heeft haar einde voelen naderen en vurig verlangde zij gesterkt te worden door de heilige Teerspijze en de heilige Rechten van de stervende christene; smekend heeft zij meêgebeden om genezing tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes; maar de hemelse Moeder heeft haar uitgenodigd en meêgeleid naar het Paradijs.

Beminte Ouders, dierbare broeders en zusters, het leven is voor mij kort geweest, maar, dank aan U, was het zo schoon en zo gelukkig; ik zal U van uit de hemel troosten, opdat gij allen leven moogt in Gods liefde en in eendrachtige verstandhouding.

Dierbare familieleden, vaartwel en dank voor Uw genegenheid.

Beminte Oversten en medeleerlingen, bidt voor de rust van mijn ziel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.