

Vol betrouwen op den Heer is hij gestorven.  
Mach. 11.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# ANTOON VAN LOVEN

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

## BLONDINA DE CRAYE

geboren te Sarlardingén, den 7 April 1853 en  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel,  
den 13 December 1929.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden*

Voor de deugdzame lieden is sterven niets anders dan overgaan van den arbeid tot de rust, van het ballingschap dezer wereld tot de zoete wellusten van den hemel.

De Heer heeft den overledene geene kwellingen gespaard noch lijden; erbarmelijke dagen, droeve nachten heeft hij geteld; maar met verduldigheid en onderwerping aan Gods Heiligen Wil heeft hij ziekten en smarten, edelmoedig verdragen; hij stierf, gelaten, vol hoop en betrouwen op den Heer. Wie met Jezus heerschen wil, moet met Hem het kruis dragen. Alléén de vrienden van het kruis vinden het leven der gelukzaligheid.

Duurbare Kinderen, ik verlaat een dal van tranen voor het rijk van den eeuwigen vrede; blijft altijd in de vrees des Heeren en den God van vrede zal met U zijn. Toont door uwe gebeden dat gij uw vader oprecht, bemind hebt.

Mijn Jezus, Bermhertigheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.