

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van

RENÉ VAN LOVEN

zoon van

Jan-baptist en van wijle Emelie Van den BERGHE

geboren te Nederbrakel den 4 December 1908.
en aldaar godvruchtig overleden den 12 Juni 1936.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Nog in den bloei des levens heeft God hem geroepen maar met volle onderwerping aan Zijn heiligen Wil, heeft hij pijnen en smarten doorstaan, die Hij hem overzond, wel wetende dat, zoo wij hier op aarde lijden uit liefde tot God, wij eens voor eeuwig gelukkig zullen zijn met Hem in den Hemel.

Niemand weerstaat aan 't geweld der dood. Rijk en arm, oud en jong, allen bezwijken onder hare slagen. Steunt dus niet op uwe jeugdige jaren noch op uwe lichaamskrachten.

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft en na een gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van Jezus die ons moet oordeelen..... want alzoo sterven is verlost zijn, het lijden vaarwel zeggen, uit het ballingschap dezer aarde tot God wederkeeren om loon naar werken te ontvangen.

Duurbare Zusters en Bloedverwanten ik verlaat een land van ellende voor een rijk van vreugde. Troost U — de dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust is beter dan een bijblijvende ziekelijkheid. Duurbare Zusters van het hospitaal hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen en voor uwe genegenheid, wat gaven ze mij troost in het lijden. De Heer loone u honderdvoudig ervoor. Een laatste gunst vraag ik U: " Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk.. Wed. O. Surdiacourt.