

Mijn God, ik heb betrouwen in U!

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Anna, Maria VANMAELDERGEM

echtgenote van de Heer

AUXENCE VERSCHULDEN

geboren te Oubraker de 3 November 1912, en godvruchtig overleden te Louise-Marie de 2 April 1952.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Tweemaal, op enkele dagen tijd, wordt onze parochie zó zwaar beproefd. Opnieuw wordt een jonge moeder uit haar gezin weggerukt na een lange lijdensweg. Zij was er nóg zo nodig voor haar echtgenoot en haar kinderen, en zij is van ons heengegaan.

Wij hebben gebeden en gesmeekt, Heer, opdat we haar zouden mogen behouden, maar het heeft U behaagd haar tot U te roepen. Met een gebroken hart, doch met vertrouwen in U, onderwerpen wij ons aan uw heilige Wil.

Zij heeft zich op aarde gans gegeven aan haar gezin; zij zal zich in de hemel ook gans aan ons toewijden en over ons waken.

Duurbare echtgenoot en lieve kindertjes, blijft moeder steeds gedenken. Wat gij voor mij hebt gedaan kan God alleen u lonen; daarvoor zal ik Hem steeds blijven bidden. Zoekt troost bij elkander en in het christelijk voorbeeld dat ik u altijd heb gegeven. Eens vinden wij elkander terug bij God.

Duurbare familie, blijft uw genegenheid tonen aan mijn gezin, zoals gij die aan mij hebt betoond, en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.