

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Emma VAN MAELDERGEM

Echtgenoot van Mijnheer

KAMIEL MINCKE

geboren te Oprakel, den 3 Mei 1877 en aldaar
godvruchtig overleden den 23 Juni 1918.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

ZIJ WAS LID VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Heer de dagen van der mensch zijn kort; het
getal zijner maanden is in uwe handen; Gij hebt
aan zijn leven palen gesteld die hij niet kan over-
schrijden. Job. XIV. 5.

Als wij denken aan onze moeder, o mijn God, aan
haar zoo werkzaam en heilig leven, aan haar zoo
teeder en toegenegen hart; als wij ons deze moeder
voorstellen die wij zoo vroeg verloren hebben, dan
weenen wij!... Wij weenen over haar en voor haar!...
en zoo het iemand verwondert, dat wij onze moeder
beweenen, onze goede, onze teedere moeder, die
wij hebben zien sterven; dat wij die moeder be-
weenen, welke wij zoo vurig beminden en aan wie
wij zoovele zorgen en tranen gekost hebben;... Ach!
dat hij dan een weinig medelijden hebbe met haar
en met ons! dat hij gelieve te bidden voor haar en
voor ons, voor ons ongelukkige kinderen eener zoo
uitstekende moeder!

Beminde Echtgenoot, ik moet u verlaten doch
onze scheiding zal niet lang zijn; wij zullen elkan-
der wederzien in den hemel... ik vertrouw u onze
tien kleine Kinderen toe... de last zal groot zijn, ik
weet het, maar het is Gods wil... dat het dan ge-
schiede!... Bid voor mij en doe onze kinderen voor
mij bidden... van in den hemel zal ik u bijstaan!

Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.