

Sterven is zoet voor die wel geleefd hebben.
H. Aug.



Zalige gedachtenis van
CONSTANCE VAN MALDERGEM

geboren te Nederbrakel,
den 22 Juli 1856 en er overleden,
den 16 September 1916,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid der Congregatie van O.-L. Vrouw,
van de Derde Orde van den H. Franciscus-Xaverius van
Assise en van het H. Sacrament.



DEN weg des Heeren heb ik gevolgd,
zonder er van af te wijken (Job. 23). Nooit
heb ik mij bij den boozen aangesloten en
met de lichtzinnigen heb ik geenen omgang gehad
(Tob. III 17). Ik heb eene stem uit den hemel
gehoord die mij zegde: schrijf: Gelukkig zijn de
dooden die in den Heer sterven! dat zij van nu af,
zegt de Geest, van hunnen arbeid rusten, want
hunne werken volgen hen. (Apoc. XIV. 13.)

In U, o Maria, heb ik gehoopt, en mijne hoop
zal niet verijdeld worden.

Vaarwel, lieve Bloedverwanten en vrienden; tot
wederziens in den Hemel... Gedenkt u mijner in
uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. all.

R. I. P.

Nederbrakel. - We O. Van Nieuwenhove & A. Vand. Driessche