

Gods wil is geschied. Geberedijd zijn H. Naam.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist VAN MAELDERGEM

Zoon van wijlen

Francies en van Virginie De Cubber

geboren te Nederbrakel, den 27 Augusti 1891 en
overleden te Opbrakel, den 4 April 1925,

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius.

Goed van inborst en zachtmoedig van hert,
wandelde hij in alle de geboden en bevelen van
den Heer, zonder iemand reden te geven over hem
te klagen. Luc 1, 6.

O Heer! als door eenen dwarrelwind hebt Gij
hem weggerukt, hij die ons duurbaar was!.. Wees
bereid, want de uur waarop gij niet denkt, zal de
Zoon des menschen komen. Luc.

In de dagen der beproeving lijdt ons hart, wel
is waar, en wij weenen.... Nochtans willen wij
hetgeen God wil, en het gedacht dat het Godswil
is die volbracht wordt, verzacht onze tranen en
onze zuchten H. Bern.

Wij hebben hem bemind; laat ons hem niet ver-
laten tot dat wij hem door onze gebeden gebracht
hebben in het huis des Heeren. H Ambr.

Vaartwel, beminde Moeder, Broeders en Zuster,
ik verlaat eene aarde van ellende voor het rijk van
vrede. Vergeet mij niet in uwe gebeden en tot
wederziens in den hemel.

En gij ook beminde Broeders Xaverianen, ik zeg
u allen vaarwel! Een klein gebed als het u belieft.

Minnelijk Hert van Jezus en Maria, wees mijnen
toevlucht. (300 d. a/l.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert