

Uw wil, o Heer, geschiede op de aarde als in den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Omer-Eugeen VAN MAELDERGEM

zoon van

Charles-Louis en Amelia Van Lierde

geboren te Nederbrakel den 15 October 1878

en aldaar overleden den 28 Januari 1929.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van het genootschap van den H. Franciscus Xav

Die mij belijden zal voor de menschen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader. Zijn leven was eene belijdenis van zijn geloof. Door woord en daad toonde hij zich volgelijng van den Heer. In de vrees des Heeren opgevoed heeft hij den weg van Gods geboden trouw bewandeld.

Zijn rechtschapen gemoed de goedheid en dienstigheit van zijn karakter maakten hem vele vrienden. Hij was een vurige christen, onwankelbaar in zijne christene overtuiging. « Dit is mijn roem: de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des herten en oprechtheid Gods geleefd heb. »

« Neem uw kruis op en volg mij. » Zijn kruis heeft hij gedragen geleden, lang en veel! Zij die hem naderden, waren gesticht door zijn geduld, zijn onderwerping, zijne blijmoedigheid, door zijne opwekkingen tot het goed. Kostelijk is in Gods oog den dood der rechtvaardigen.

Duurbare Moeder, Broeders en Zusters, ik verlaat een land van ellende voor een rijk van vreugd. Troost U — de dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust is beter dan een bijblijvende ziekelijkheit. Ik smeeek U allen veel voor mij te bidden.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.