

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen,



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Petrus-Joannes VanMaeldergem

zoon van wijlen

FRANCISCUS en SOPHIE D'HOSE

geboren te Nederbrakel den 30 Augustus 1867
en aldaar godvruchtig overleden den 5 Januari 1934,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden

Hij was lid van het genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius.

Hij was een eenvoudig rechtzinnig en godvreezend man, zich verwijderend van het kwaad. Hij heeft met onderwerping zijne beproevingen verdragen, versterkt door de woorden van den H. Apostel: "De Heer kastijdt dien Hij lief heeft

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de oog- en van God: zij stelt een einde aan de ellenden des levens, doet de zegepraal genieten in den Hemel en is het begin der volkomene rust.

De Hemel is beter dan de aarde, de zegepraal beter dan den strijd. Hoe kunnen wij ze beklagen die zijn heengegaan en de eeuwige vreugde smaken, na de menigvuldige kwellingen van dit leven.

Bemide Broeder en Bloedverwanten bewaart mijn geheugen in uw hert en vergeet mij niet in uwe gebeden. Bemide Zusters uit het hospitaal, ik dank U voor de menigvuldige zorgen; de Heer loone u er voor.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.