



Niets wat sterfelijk is, is duurzaam: al het geluk der wereld verdwijnt op het oogenblik dat men het meent te genieten. Hier.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

Pieter René VAN MALDERGEM

Weduwnaar van Mevrouw

Maria Charlotta Ceulemans

geboren te Nederbrakel (Oost-Vl.), den 9 Mei 1883,

en godoruchting overleden te Mechelen,

den 20 October 1928,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was een man vol van geloof, godvreezend en vijand van het kwaad; de wet der waarheid was in zijnen mond; geene boosheid werd op zijne lippen gevonden; in vrede en gerechtigheid heeft hij gewandeld.
Hand. VI, Job I, Mal. II.

O Maria, gij waart mijne sterkte in mijne zwakheden, mijn troost in mijne benauwdheden; thans zijt gij de hoop mijner zaligheid!

Geliefd dochttertje, duurzame moeder, broeders en zusters, gij weet hoezeer ik u beminde, ik weet hoe groot uwe liefde tot mij was. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Ik zal u daarboven beminnen, met u en voor u bidden, opdat wij malkander eens wederzien waar droefheid en tranen in vreugde veranderen.

Par. II, Fen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. aff.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. aff.

R. I. P.