

Die goed geleefd heeft, sterft niet slecht.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mevrouw

**Rosalie Van Malder**

echtgenoot van

**Charles Louis Fauconnier**

*geboren te Schandelbeke den 25 December*

*1879 en aldaar overleden den 5 November*

*1922. Versterkt door de H Sakramenten.*

Zij was rechtzinnig en godvreezend en verwijderde zich van alle kwaad. Job.

De zoetste troost die men in het graf meedraagt, is de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft, in de eenvoudigheid des harten en in de oefening der kristelijke deugden. H. Fr.v, Sales.

Zij heeft de wegen van haar huis beschouwd en haar brood in ledigheid niet geëten. Brov. 31.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, onderwerping en moed! Het is geschied gelijk het den Heer beliefde, dat zijn naam gezegend zij. Vaarwel! onze scheiding zal niet langdurig zijn, wij zien elkander weder in den Hemel

De ware genegenheid voor de overledene bestaat in ze eerst te beweenen en dan voor hunne eeuwige rust te bidden.

druk. Hoebeke, Gaffelstraat, 45.