

*O vader, blijf toch voorts, schoon door den dood gescheiden,
Ons met uw sterke hand beschermen en geleiden!*



Godvruchtig aandenken van Mijnheer
Camiel-Maurice VAN MALLEGHEM

echtgenoot van Mevr. Pauline DE KETELE,

geboren te Mooregem den 2 Juli 1898 en godvruchtig over-
leden te Bevere-Oud. den 1 October 1944,
gesterkt en getroost door de laatste H.H. Sacramenten.

HIJ WAS TROUW LID VAN DEN H. HARTEBOND.

Hoe graag hadden wij dezen goeden vader, dezen vromen en goedhartig man nog lang in ons midden bewaard! Met zijn sterk gestel en taaië wilskracht scheen hij voor 'n hooge ouderdom bestemd - Hij was er nog zoo noodig voor den welstand en 't geluk van zijn huisgezin - & zijn talrijke vrienden hielden hem graag nog lang in hun midden, want hij was steeds ten allen tijde zoo voorbeeldig en wijs, en vooral zoo dienstvaardig voor eenieder. En toch, o Heer, buigen wij ons thans voor uw hard raadsbesluit, alhoewel met 'n gebroken hart, omdat wij vast gelooven dat Gij die zoo hard kunt siaan, toch onze Meester en beste Vader blijft.

Een ware Calvarieweg heeft hij de laatste maanden gekend... in zijn smartelijke ziekte heeft hij bitter geleden. En toch als een echt christen kwam nooit een bitsig woord - of een harde klacht hem over de lippen; hij vond steeds zijn berusting in 's Heeren smeekbede: «Vader, als het kan, laat dien lijdenskelk voorbijgaan (om wille van moeder en kind)... doch niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!» (*Matth. XXVI, 39*). Zoo schonk hij zijn schoone ziel - gelouterd als goud door 't vuur - op den 1^{en} dag der Rozenkransmaand, door Maria's handen aan den Heer terug.

Beminde echtgenoot, en mijn geliefde Emila, weest toch niet ontroosbaar omdat ik zoo vroeg aan uw genegenheid werd ontruk: met dezelfde liefde en toewijding zal ik voor u zorgen van in den Hemel. En gij, mijn lieve broeders, zusters en bloedverwanten, met wie ik zoo hartelijk heb samengeleefd en die mij zoo trouw hebt bijgestaan, blijft toch mijne familie gedenken, & wilt samen dagelijks mijne ziel indachtig wezen in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U! (300 d. afl.)